

Sfeergesprek RUZIE

kun je zomaar hebben

Soms ontstaat ruzie doordat er geen of een verkeerde communicatie is. En dan? Kan je kiezen voor ruzie of vrede? Hoe zit het met jouw verdraagzaamheid? Kan ruzie nodig zijn om te bepalen waar de grenzen van je verdraagzaamheid liggen? Is de dialoog dan een goede oplossing? Praat mee tijdens het Sfeergesprek. Je bent van harte welkom!

Sfeergesprek

RUZIE

kun je zomaar hebben

6 april 2020

20.00 – 21.30 uur

't Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

Het Sfeergesprek is een initiatief van vrijwilligers van het Apostolisch Genootschap. Het doel is samen op zoek te gaan naar eigen antwoorden op grotere vragen en elkaar te inspireren tot het vinden ervan.

Vragen of aanmelden? Mail naar sfeergesprekken@limburg.nl
Bellen mag ook! 06-30137274



Het Sfeergesprek - Limburg (ook voor aanmelden).

Vrije toegang

APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP

ONTMOETING EN LEVENSKUNST