

♥ Welkom ♥

Lieve broeder, zuster, jeugd,

Fijn dat we weer dienst kunnen houden in onze plaats van samenkomst. U heeft gereserveerd voor de eredienst. Zondagmorgen zullen wij elkaar weer ontmoeten. Voordat u naar de dienst gaat goed om te weten:

- ♥ U heeft een tijdstip gereserveerd. Kom niet te vroeg en hou afstand bij binnenkomst.
- ♥ Komt u op de fiets? Verzoek om uw fiets bij de openbare weg neer te zetten, omdat het bewaren van 1,5 meter afstand in de fietsenkelder of in het pad naar de trap niet mogelijk is.
- ♥ Wij verzoeken uw jas in de auto of thuis te laten, echter bij koud of regenachtig weer neemt u uw jas mee naar uw zitplaats. U kunt uw jas naast u neerleggen of onder de bank.
- ♥ Het invalidentoilet is open voor een dringend toiletbezoek. Aan de deurkruk hangt een bordje vrij/bezet. Gaat u naar het toilet dan verzoeken wij u het bordje om te draaien, zodat niemand onnodig de deurkruk hoeft aan te raken en op afstand kan wachten totdat deze weer vrij is. Graag zelf na het gebruik van het toilet de aanraakvlakken te reinigen met de hygiëne doekjes.
- ♥ Bij de entree verzoeken wij u uw handen te reinigen en de aanwijzingen te volgen.
- ♥ De ruimtes met de groene bordjes mogen gebruikt worden.
- ♥ De broeder/zuster van ontvangst heet u van harte welkom, maar houdt afstand en schudt geen hand.
- ♥ Achter in de zaal wordt u ontvangen door een broeder/zuster en wordt u uitgelegd hoe de looprichting is en wordt u een zitplaats aangewezen.
- ♥ We luisteren samen naar muziek van het orgel en piano of via de beamer daar er nog geen zangkoor en samenzang is. We zullen op een andere manier aandacht schenken aan de rondgang.

We kijken er naar uit u weer te kunnen ontmoeten en zien u graag zondag in de dienst.

Lieve groet,

kring geestelijk verzorgers



