

DE VRIJHEID OM JEZELF TE ZIJN..... altijd en overal?

interactieve lezing door Mitch Peters

Mitch Peters, schrijver van de boeken “MOOI BEN IK , TROTS BEN IK, en “BIJZONDER BEN IK” geeft ons een verrassende kijk op hoe wij naar ons leven kunnen kijken. Daarbij reikt hij eenvoudige tools aan om de verbinding met onszelf en misschien wel met anderen te versterken. Het werpt wellicht een ander licht op levensvragen met verrassende antwoorden daarop

**zondag 28 mei, aanvang 11.30 uur, inloop vanaf 11.00 met koffie en thee
gebouw Apostolisch Genootschap, Piet van der Hemstraat 2, Heerenveen
gratis toegang, een vrijwillige bijdrage is welkom**

