

Vredesweek 2018 Amersfoort

Generaties voor Vrede



De Ambassade van Vrede te Amersfoort vraagt uw aandacht voor vrede via een interessant programma in de week van 14 - 23 september.

Programma

Vrijdag 14 september

20.00 - 22.00 uur Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

Vredescafé, thema: *"Hoe houd je de lieve vrede, in jezelf, met de ander, in je gezin, met de wereld om je heen"*.
Met nagesprek en hapje, drankje. Diverse sprekers. Informatie zie: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Zaterdag 15 september

17.00 - 18.00 uur St Joriskerk, Hof 1

Oecumenisch Vredesvesper.

Opening Vredesweek door Cees van Eijk, wethouder gemeente Amersfoort.

Vredesvesper met medewerking van Carminis Consort, Soest onder leiding van Tjalling Roosjen.

Voorganger Drs. Erik Idema.

Zondag 16 september

In diverse kerken staan de zondagse vieringen in het teken van de Vredesweek.

20.00 - 22.00 uur Bahá'í-gemeenschap, p/a, Westsingel 17b

Thema: *"Vrede voor jong en oud in onze tijd"*.

Dit is het 2e deel van thematisch drieluik op 2, 16 en 30 september.

Informatie: 06-22920638 of www.amersfoort.bahai.nl/thema-avond

Dinsdag 18 september

14.00 - 15.00 uur Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101

Muzikale theatervoorstelling "Nieuwkomers" voor jongeren, alleen op uitnodiging.

20.00 - 22.00 uur Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101

Muzikale theatervoorstelling "Nieuwkomers". door Greppeltheater; dynamisch, interactief en verfrissend.

Over vooroordelen en stereotypen over mensen die ergens nieuw komen.

Entree: vrijwillige bijdrage. In verband met de ruimte is aanmelden nodig: mail ellyboon@dds.nl telefoon 06 25124726.

Woensdag 19 september

20.00 - 21.30 uur Mevlana Moskee, Van Galenstraat 37b

Dialogoavond georganiseerd door het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.

Thema: *"Hoe haal je de oorlog uit mensen"* Paul van der Harst, voorzitter.

Spreker: Homayoun Mehrani van KOMMAK, begeleiding en zorg voor vluchtelingen.

Donderdag 20 september

19.00 uur Oud-Katholieke kerk, 't Zand 13

Vredesavondgebed

20.00 - 22.00 uur Johanneskerk, Westsingel 30

Café Zin Thema: *"Europa afsluiten voor kwetsbare mensen op de vlucht is onacceptabel"*.

Bijeenkomst met Marjanne de Haan, programmaleider Vluchtelingen en Migratie van PAX.

Vrijdag 21 september

19.00 - 21.10 uur Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39

Thema: *"Zingen voor Vrede"* door jeugdchoor 4Tunes. Bijeenkomst voor alle generaties.

Zaterdag 22 september

16.00 - 17.00 uur Lutherse kerk, Langestraat 61

Viering in het kader van de vredesweek. De kerk is voor de komende drie weken omgebouwd tot kunstwerk rondom het verhaal van Jona. Voorganger: stadsdominee Diederiek van Loo.

Wie mee wil zingen in het projectkoor kan zich aanmelden via amersfoortsezwaan@gmail.com

Zondag 23 september

10.30 - 11.30 uur Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39

Inloop vanaf 10.00 uur, na afloop gezamenlijk koffiedrinken.

Thema: *"Generaties voor Vrede"*.

Sprekers: Ritmeester Renee Buining, Koninklijke Landmacht, nam deel aan vredesmissies in Bosnië, Afghanistan en Mali.

Rens van Duffelen, lid van het Apostolisch Genootschap.

Met medewerking van het zangkoor van het Apostolisch Genootschap.

10.00 - 12.00 uur Bahá'í-gemeenschap, p/a De Malelande, Juttepeergaarde 2

1. Vredeseducatie in Kinderklassen 4 tot 5, 6 tot 8 en 9 tot 11 jaar en jeugdgroep 12 jaar+.

Informatie: www.amersfoort.bahai.nl/wat-doen-wij/kinderklassen/

2. Open workshop voor ouders *"Opvoeden met het hart"* door Ruth Broekhuizen.

Informatie: www.praktijkvoorbemoediging.nl

10.00 - 11.00 uur De Bron, Vogelplein 1

Zondagse viering in het teken van de Vredesweek met medewerking van Vluchtelingenkoor Zola uit Houten.

Amnesty International staat op enkele plaatsen met een stand en handtekeningenlijsten.

