

Oriëntatie

**Barmhartigheid?**

Weten we wat barmhartigheid is?

Is er nog wel barmhartigheid in de moderne wereld waar mensen meer met hun telefoon lijken te leven dan met elkaar? Soms lijkt het alsof de maatschappij steeds onpersoonlijker wordt, maar is dat wel zo? We gaan met elkaar op zoek naar wat we weten over en ervaren van barmhartigheid.

- 1) Maak allemaal een woordspinn of mindmap rondom het aspect barmhartigheid
- 2) Bespreek wat iedereen heeft opgeschreven. Zoek informatie over de zeven werken van barmhartigheid. Koppel er beroepen en vrijwilligerswerk aan
- 3) Schrijf de antwoorden op een groot vel papier of flap-over

We weten nu wat het we verstaan onder het begrip ' barmhartigheid'.

- Ken je het ook in jouw leven? In de maatschappij?

Lees het briefje van, en het interview met Irkam:

<http://www.eo.nl/beam/inspiratie/item/hoe-een-klein-briefje-met-een-simpele-boodschap-zoveel-moois-teweeg-kan-brengen/>

Ga met elkaar in gesprek over barmhartigheid in elkaars leven. Gebruik aspecten uit de brainstorm en het briefje van Irkam als insteek voor het gesprek.

Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

- Wat vind je van het initiatief van Irkam?
- Ervaar jij barmhartigheid van de mensen om je heen?
Wanneer wel/niet?
- Is barmhartigheid nog wel van deze tijd?
Waarom wel/niet?
- Vind jij barmhartigheid belangrijk?
Waarom wel/niet?
- Zou jij kunnen bijdragen aan barmhartigheid in de samenleving? Hoe?

Hoi reiziger, hoe is het?

Hier heb je wat te lezen. Gewoon een tijdschrift, geen boek waar je nog iets nieuws uit zou kunnen halen. Het gaat mij meer om het gebaar. Groot of klein, alles dienen wij te delen, zoals wij ook de wereld delen. De wereld is van ons allemaal. Wit, bruin, geel of paars, we zijn allemaal mens en we zijn allemaal onderweg.

Zet voor nu maar even alle stress opzij, wees trots op jezelf. Glimlach nu maar, al is het maar voor even.

Er gebeuren allerlei dingen op de wereld, maar laat deze dingen geen haat en wrok in je haat creëren. Je haat is kostbaar en dat geldt ook voor de harten van de mensen om je heen. Deze harten bescherm je door niet iedereen over een kam te scheren. Wees lief!

Groet medelander. I.