

Afsluiten

Een brief aan jezelf

Dit thema ging over vergeven en barmhartigheid.

Schrijf een brief aan jezelf hierover, die je over een half jaar pas weer mag lezen.

Schrijf over:

- Wat wil je een ander vergeven?
- Wat wil je jezelf vergeven?
- Waarin wil je groeien rondom barmhartigheid?

Stop de brief in een fles of envelop met je naam erop en de datum waarop je hem mag lezen.