

Waarnemen
en overdenken



Een waardevolle levenshouding

Weekbrief nr. 37, 2014

‘De gemeenschap is een plaats waar we veel meer hebben geleerd dan waarvan we ons misschien bewust zijn. We hebben er geleerd door het brengen van een liefdesaanbieding iets te schenken zonder er direct iets voor terug te verlangen. Aan dat ‘schenken om niet’ heb ik heel veel in mijn leven te danken. Ook aan het feit dat ik nog steeds mag leven te midden van mensen met deze onbaatzuchtige gezindheid. Mensen die in verbondenheid aandachtig en liefdevol leefden en leven. Betrouwbaar te zijn door dit zelf voor te doen, waardoor we er sterker in konden worden. Zij leerden en leren ons vergeving te schenken en lief te hebben, waardoor we ook hierin sterker konden worden. Dát inspireert en is van onschatbare waarde! Maar ... het is geen eenvoudige weg. Jezus zei reeds: Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe. Dat vraagt dus aandachtig leven. Niet alles achterna lopen en goed uitkijken waar je loopt. Jezus ging zelf voor op die weg. De geciteerde uitspraak kwam direct na: Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Gelukkig is hij die Gods woord overdenkt, het opzuigt voor nu en voor later.’

Lees de volgende tekst uit Mattheüs 7:13-14.

‘Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn het die daardoor ingaan. Nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, weinigen zijn er die hem vinden’.

Verklaring van de tekst: Leven is meer dan ademen en gedachteloos met de mensen meelopen. Leven is kiezen en goed kijken waar je loopt.

Er zijn twee wegen:

- 1) Gelukkig de mens die niet wandelt in de raad van boosaardige
- 2) Gelukkig de mens die leeft naar de Thora van God, geen eenvoudige weg (ofwel in liefde leven voor een menswaardige wereld)

Weg 1

- Ken je de weg van de minste weerstand?
- Durf je voorbeelden te geven van de weg van de minste weerstand?
- Loop jij wel eens iemand achterna waarvan je later denkt ‘stom’
- Is het moeilijk om een zelfstandig oordeel te vormen?

Weg 2

Bespreek na deze vragen met elkaar een actueel maatschappelijk probleem en verken de nauwe poort die naar het leven leidt ofwel barmhartigheid in zich draagt.

Bijvoorbeeld: IS en radicalisering, wel terug, niet terug, tegenhouden, laten gaan om een misdaad te plegen, opvang of eigen schuld dikke bult, enz.

Teken een grote brede PIJL en probeert met elkaar hele kleine stapjes te formuleren die tegenkrachten kunnen geven aan het maatschappelijk probleem.

Maak een barmhartige levenshouding zichtbaar en laat zien hoe smal soms dit pad is. In de bijbel staat; 'je kunt er maar met een mens tegelijk lopen' dat betekent weinig pasklare antwoorden maar wel een pad dat je kan volgen.



Barmhartigheid komt met een hart dat open staat,
ontvankelijk is en de relatie ruimte geeft

Sluit af met Stef Bos - De Taal van mijn Hart

<https://www.youtube.com/watch?v=GeXEwSydvIE>

Ieder hart heeft z'n wonden, ontgoochelingen, vreugde, hoop. Ieder hart heeft een verhaal, een boodschap, een taal.