

Concreet
ervaren**'Brammetje Baas'**

Sorry zeggen is niet altijd makkelijk

Sorry zeggen is wederkerig. De een moet het zeggen, de ander accepteren. Sorry zeggen is niet altijd even makkelijk. Ook als je niet schuldig bent aan iets wat is gebeurd. Soms is het toch nodig om verder te kunnen.

De film 'Brammetje Baas' is een film waarin dit op een leuke en mooie manier wordt geïllustreerd. De film gaat over Brammetje, een jongetje dat 'anders' is dan de andere kinderen. Hij heeft een rijke fantasie, grote creativiteit en kan al lezen en schrijven. Hij gaat naar groep 3 waar hij een meester krijgt die hem niet begrijpt. Brammetje moet zich net zo gedragen en hetzelfde doen als zijn klasgenootjes. Dit leidt tot situaties waarvan vooral Brammetje, vaak onterecht, de schuld krijgt. Als de meester zijn been breekt (door Brammetje), krijgt Brammetje een andere meester. Deze begrijpt Brammetje wel. Uiteindelijk komt het met hulp van deze meester weer goed tussen Brammetje en de oude meester.

In deze film komt op een hele mooie en duidelijke manier 'sorry zeggen' aan de orde. Enerzijds is er Brammetje die zijn excuses moet aanbieden aan de meester en dat niet wil omdat hij vindt dat hij onschuldig is. Anderzijds is er de meester die Brammetje excuses moet aanbieden omdat hij niet gezien heeft wie Brammetje echt is.

Kijk met elkaar naar de film. (83 minuten)

Let op: De film duurt langer dan een reguliere kringavond. Overleg met de ouders of het mogelijk is de film op één avond te kijken.

Kijk (een volgende kringavond) eventueel fragmenten uit de film terug.

Praat met de kinderen na over de film.

