

## Experimenteren



## Prachtige, barmhartige initiatieven

De afgelopen periode hebben we stil gestaan bij het thema: Mensen om van te houden. We weten nu dat we door soms maar hele kleine dingen te doen iemand anders blij kunnen maken. Vanuit het weten zouden we de komende weken een project kunnen opzetten in de gemeenschap die de beweging van barmhartigheid en compassie zichtbaar maakt. Dat kan groot maar ook heel klein en tastbaar 'Een gebaar van liefde' wat begint bij zien wat nodig is!

Sluit met alle kringen aan bij dit project en kijk waar en op welke manier we een steentje kunnen bijdragen. Dit kan meerdere kringavonden duren.

Project IN – gemeenschap

Nodig de voorganger en middelpunten van de kringen (?) uit op jullie kringavond. Vertel dat jullie samen met de gemeenschap enkele 'barmhartige initiatieven' willen ondernemen. Denk niet te groot maar richt je op een mooi gebaar van liefde! De voorganger en jeugdverzorgers kunnen meedenken om dit samen met de gemeenschap vorm te geven. Zien wat nodig is om In – gemeenschap te komen.

Tip: De website [www.dosomething.org](http://www.dosomething.org) kan je wellicht op ideeën brengen.

Maak met elkaar een film of PowerPoint over barmhartigheid, waarin je een oproep doet aan de gemeenschap om met elkaar een mooi barmhartig initiatief op te pakken. In de presentatie vraag je of er ideeën zijn om in de gemeenschap of daarbuiten met elkaar vorm te geven. Breng zelf natuurlijk ook ideeën in.

Kies met elkaar een initiatief uit om daadwerkelijk een gebaar van barmhartigheid te maken. Dat betekent niet altijd dat je het zelf ook moet uitvoeren. Je kiest, stemt het af en bepaalt (samen met de voorganger en jeugdverzorgers) wie, wat, waar en wanneer.

Plan van aanpak

Is de keuze gemaakt, maak dan met elkaar een planning en bepaalt wat er nodig is om het gebaar van barmhartigheid te maken.

Wie gaat uitvoeren?	Wat is er nodig? (vooronderzoek)	Wie zijn er bij betrokken?	Wanneer vindt het plaats?	Hoe gaan we de activiteit terugkoppelen aan de gemeenschap?

Na het plan van aanpak bespreek je met elkaar hoe er met alle betrokken partijen wordt gecommuniceerd zodat de actie kan slagen!

Terugkijken:

- Is het gebaar van liefde gelukt?
- Heeft het gebaar mee geholpen aan meer aandacht en liefde voor elkaar?
- Helpt zo'n initiatief om meer te zien wat nodig is?
- Helpt zo'n initiatief om elkaar meer te stimuleren in barmhartigheid?
- Waren er ook momenten dat je elkaar in het organiseren even kwijt was?
- Is het gelukt om elkaar te vergeven en barmhartig te zijn?