

Hoe zou dat zijn?

Geliefd mens,

*Hoe zou het zijn om in een land te wonen
waar steeds oorlog is
en waar je niet meer veilig bent?
Ik denk dat ik dan heel bang zou zijn.*

*Hoe zou het zijn om in een land te wonen
waar alles anders is
en waar je de taal niet kent?
Ik denk dat ik dan heel bang zou zijn.*

*Hoe zou het zijn om in een klas te komen
waar je niemand kent
en niemand weet wie jij bent?
Ik denk dat ik dan heel bang zou zijn.*

Dit jeugdkoorlied en deze brief willen ons helpen om anders te kijken. In onze wereld denken veel mensen vooral aan zichzelf: "Ik vind...", "Ik snap niet dat..."

Maar als ik begin met de vraag "Hoe zou het zijn voor die ander?", verandert er iets in mij. Ik voel meer ruimte, ik probeer te begrijpen, en er komt liefde in plaats van oordeel.

Misschien begint gastvrijheid — het thema van deze maand — wel vanbinnen. Als ik ruimte maak in mezelf, kan ik me beter inleven in een ander. Dan zie ik niet alleen mijn eigen mening, maar ook de mens tegenover mij.

Die innerlijke ruimte verandert hoe ik leef: ik wil ieder mens als gelijkwaardig zien en zoeken naar wat ons verbindt. We wonen samen op één aarde en horen bij één geheel.

Innerlijke gastvrijheid betekent dat ik niet vastzit aan mijn eigen ideeën en vooroordelen.

Want hoe kan iemand zich welkom voelen als ik al heb bedacht wie die ander is?

Ruimte maken vraagt moed. Het onbekende kan spannend zijn. Maar als ik die ruimte toch maak, zie ik de ander echt. Dan wordt gastvrijheid zichtbaar in hoe ik groet, luister en iemand binnenlaat in mijn leven.

In deze tijd van herdenken zien we wat er gebeurt als innerlijke gastvrijheid verdwijnt: mensen zien elkaar niet meer als gelijkwaardig, groepen sluiten zich af, en er ontstaat angst en uitsluiting.

Herdenken is daarom niet alleen terugkijken, maar ook leren om nu anders te kijken. Om alert te blijven voor ontmenselijking en te blijven zoeken naar wat ons verbindt, in plaats van alleen naar het 'ik'.

*Hoe zou het zijn om naar jou toe te komen
en te zeggen: wees maar niet bang,
het is goed dat jij er bent.
Hoe zou dat zijn?*

*Met een hartelijke groet,
Broeder Marten v/d Wal*



Aandacht voor de doopbelofte

1 MariAnne Hummel, 'Hoe zou dat zijn?', Jeugdkoorlied 5

2 Dick Riemers, 'Als de ziele luistert...', Weekbrief 15, 2005

3 Zie: De grondslag van ons geloof

Op maandag 4 mei zal broeder Maarten Jan de Groot namens ons allen aanwezig zijn bij de Nationale Herdenking in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en vervolgens bij het monument op de Dam een krans leggen voor alle slachtoffers.