

30 km per uur. Mooi hè?Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Geliefd mens,

Op zondagochtend stap ik graag op tijd in de auto. Niet om zo snel mogelijk ergens te zijn, maar juist om rustig te rijden. Ik neem dan vaak een andere weg, niet de snelweg, maar kleine weggetjes. Als ik daar rijd, wordt alles rustiger. Mijn hoofd ook. Ik zie de natuur beter en kan goed nadenken over de ochtend.

Afgelopen zondag reed ik naar Zutphen, waar we samenkwamen met de gemeenschappen De Berkel, Winterswijk en Deventer. Onderweg kwam ik in een klein dorpje. Daar stond een bord: "Geniet meer met 30 km per uur!" Ik moest lachen en ging langzamer rijden. En het klopte!

Ik zag ineens veel meer: het frisse groen van de bomen, mooie bloemen in tuinen en mensen die druk bezig waren buiten. Het voelde rustig en gezellig tegelijk. Even later stond er nog een bord: "30 km per uur. Mooi hè?" En dat vond ik ook.

Toen dacht ik: op zondag tijdens de eredienst doen we eigenlijk hetzelfde. We vertragen. We gaan even "langzamer rijden" in ons hoofd. In het gewone leven hebben we het vaak druk. Maar in de dienst nemen we de tijd. We zingen, luisteren, praten en zijn soms stil. Dat helpt ons om rust te voelen en om beter te zien wat echt belangrijk is.

Misschien is dat wel waarom de eredienst op zondagmorgen zo veel rituelen heeft. Sommige klein en bijna onzichtbaar aanwezig, andere juist vertrouwd en duidelijk herkenbaar. Ze helpen ons om ruimte te maken voor aandacht, voor verwondering, voor troost en misschien óók wel om meer te genieten. Soms voelen we dan iets bijzonders, ook al kunnen we niet precies uitleggen wat het is. Mensen noemen dat bijvoorbeeld God, liefde of licht. Je moet er wel voor openstaan. Als je meedoet, kun je iets moois voelen van binnen.

Net zoals in dat dorpje: niemand zei wat je moest voelen, maar je werd uitgenodigd om het zelf te ervaren. Om rustig te worden, goed te kijken en te voelen wat er is.

Mooi hè?

*Met een hartelijke groet, graag uw broeder,
Marten van der Wal*

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.



Aandacht voor de doopbelofteFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Op zondag 7 juni is de 19^{de} landelijke tweedekringdag in en rondom SnowWorld Zoetermeer. Een mooie kans om ze een kaartje te sturen om ze een mooie dag toe te wensen.

